

De Baarsjes

# EEN BUURT DIE BORRELT

De Baarsjes is De Baarsjes niet meer. Tenminste, niet meer de buurt die alleen maar in het nieuws komt door een blowverbod, overvallen of criminele afrekeningen. Het ene hippe café na het andere happening restaurant wordt er geopend. De Baarsjes borrelt en bruist.

TEKST HANNE REUS BEELD JAYMEE MAGUIRE



► Het zonnige terras van café Edel met uitzicht op de Kostverlorenvaart



► Links: Interieur van café Edel

► Rechts: een knapperend haardvuurtje bij café Zurich

► Onder: Het terras van café Zurich op het Mercatorplein

De Baarsjes, de buurt is toch vooral bekend van negatieve berichtgeving: schietpartijen, drugsdeals en een blowverbod op het Mercatorplein vanwege overlast van hangjongeren. Toch zit de werkelijkheid iets genuanceerder in elkaar. Op datzelfde Mercatorplein opende vorige maand burgemeester Eberhard van der Laan nog het nieuwe café Zurich, een hip café-restaurant van de eigenaren van café Oslo en het Westergasterras. "We hebben oesters op de kaart", lieten de uitbaters weten. Ze zijn niet de eerste horecaondernemers met hippe dertigers als doelgroep die hier neerstreken. Café Cook, De espressobar Buon Giorno en restaurant Radijs gingen Zurich voor. De Witte de Witstraat wordt al voorzichtig 'de kunststraat' genoemd, door het toenemende aantal kleine galerietjes. De wijk zit in de lift.

## DE BAARSJES ROUTE

"Het lijkt wel alsof je niet gelooft dat De Baarsjes bruist. Nou, kom dan maar eens een avondje kijken." Aan het woord is Roos, 31 jaar oud en sinds zeven jaar woont ze in De Baarsjes. Ze is overtuigd van het levendige karakter van haar woonomgeving. "Eigenlijk ga ik nooit meer uit in het centrum." Tijd voor de proef op de som. >

DE BAARSJES









# 'Bij Cook is geen kruk meer vrij'

Hoef je daadwerkelijk niet meer voor minimaal een paar messentrekken en een zigzag tussen de blowende junks te vrezin tijdens een avondje Baarsjes? Roos neemt ons op sleeptouw om háár De Baarsjes de laten zien.

We zitten met z'n vieren in café Zürich, het vertrekpunt van onze Baarsjes uitgaansroute. Het tafeltje voor ons heeft de vorm van een boomstam. De tafels staan opgesteld in een grote cirkel rond het midden van het restaurant. Bij de deur staat een vlotte jongen, die elke verregende gast vrolijk ontvangt. We hoeven gelukkig niet een kwartier smachtend te proberen de bediening te bereiken voor een bestelling. Een blond meisje staat aan

onze tafel als we nog maar net zitten. De wijn die ze daarna serveert, komt in slanke glazen op lange pootjes. Fijn, niet van die alternatieve duralex-glaasjes. Als we om heen kijken zien we veel jonge stelletjes dineren in het middengedeelte. In de buitenste ring zitten vooral vriendengroepjes en een verdwaald drietal oudere mannen, dat zwijgend het gezellige rumoer gadeslaat. Voor een tent die net een paar weken open is, is het behoorlijk druk. Maar het kan een stuk drukker, blijkt als we onze tocht vervolgen.

## VOORAF RESERVEREN

Café Cook bestaat al iets langer en is al jaren een populaire spot voor jonge tweeverdieners. Het café ligt een beetje verstopt aan een plein op de kop van de James Cookstraat. Buiten is een enorm terras, gezellig verlicht door strengen gekleurde peertjes. Eigenlijk is café Cook een restaurant, met de kok van Gent aan de Schinkel aan het hoofd van de keuken. Binnen is het bomvol. De ruimte baadt in warm, gedempt licht. Aan de wand hangt een schoolbord waar met krijt het menu op is gekalkt. Zowel aan de tafeltjes, als aan de bar zitten goed geklede dertigers. Er is geen kruk meer vrij. Zonder reserveren is een tafeltje

op de vrijdagavond dan ook een utopie. Sterker nog: "Je moet ver van tevoren reserveren als je bij Cook wilt eten", wordt ons verteld.

## ONS KENT ONS

Een kersverse eetlocatie in de Baarsjes is Radijs. Een niet al te groot eetcafé met een industriële inrichting en een reusachtige radijs op de witte muur geschilderd. Marloes (35) woont meer dan tien jaar in de Baarsjes en gaat regelmatig in haar buurtje borrelen. Als ze vanavond Radijs binnenkomt, komt ze dan ook meteen bekenden tegen. Enthousiasme alom. En iedereen is even positief over het nieuwe restaurant, en de wijk. Opvallend is dat alle nieuwe tentjes

zowel eet- als drinkgelegenheden zijn. Zo ook Edel, dat met een prachtig terras aan het water bij de brug nog net op de rand van De Baarsjes met

Oudwest zit. Edel heeft weliswaar een duidelijke eetsetting met de tafeltjes strak langs de wand opgesteld, maar achterin is een aparte bar waar gedronken kan worden. Hier is het zien en gezien worden: dames en heren paraderen langs de tafels onderweg naar het toilet. Hippe jurkjes, strakke shirtjes en stilettohakken voeren de boventoon.

## NOOIT MEER NAAR HET CENTRUM

De Baarsjes heeft duidelijk een inhaalslag gemaakt, wat het uitgaansleven betreft. De hippe horecantjes die als paddenstoelen uit de grond schieten zorgen voor nieuw elan en een geslaagd avondje uit. We konden slechts één minpuntje ontdekken. Als het tegen één uur loopt zijn we helemaal in voor de volgende hotspot. Alleen, waar kun je dansen? We kunnen naar Club8, maar met de nieuwe wind die daar waait is het nog onzeker wat er met de clubavonden gebeurt. En na zo'n bruisende avond zijn we nog lang niet klaar om naar huis te gaan. Dus ondernemers, laat ons 's nachts niet in de kou staan en open die club in De Baarsjes. Dan hoeven we nergens meer voor naar het centrum. <

**MERCATORPLEIN**  
stadsdeel de baarsjes  
VLAAMS AARDRIJKSKUNDIGE EN CARTOGRAF  
EIGENLIJKE NAAM GERARD KREMER (1512-1594)

## EN DIT VINDEN ZIJ ERVAN

► De politiek  
"Stadsdeel West wordt steeds hipper. Sinds de zomer zijn er diverse hotspots bijgekomen zoals bijvoorbeeld de EspressoBar. Als stadsdeel werken we graag mee aan dit soort originele initiatieven van goede horeca-ondernemers", aldus Abdeluheb Choho, portefeuillehouder Economische Zaken

► De locals  
"Ik ben geboren en getogen in De Baarsjes en was 15 jaar toen ik mijn eerste baantje kreeg als koerier voor een shoarmatentje op het Mercatorplein. Na 20 jaar is de cirkel rond, want nu ben ik mede eigenaar van café Zürich. Er is veel veranderd sinds mijn eerste baantje. Zeker de laatste vier jaar zie je dat de buurt echt opleeft" vindt Bilal Aznou, mede eigenaar van café Zürich.

► De burens  
"Meer leven in de Baarsjes betekent ook meer leven in Bos en Lommer. Hier in West beleef je het echte culturele Amsterdam. En bij Podium Mozaiek kom je de hele wereld tegen", weet de directeur van Mozaiek, Zafer Yurdakul.

## Van boven naar beneden:

- Café Zurich
- Restaurant Radijs
- Café-restaurant Edel
- Café Cook

